

ROLF & ADILS

Billedet af Rolf og hans mænd som springer over ilden, hænger på en af Duborg-Skolens mange og lange gange.



Fortællingen om Rolf og Adils Danmarks Historie

Af Nik. M. Helms

Rolfs moder, Yrsa, var som enke blevet gift med kong Adils i Sverige. Adils var en meget rig mand; Rolf havde hjulpet ham i krigen, og Adils havde lovet ham en guldskat derfor; men nu ville han ikke ud med den. Rolf drog så til Uppsala med sine bedste kæmper, de tolv bersærker, for at hente guldsatten hjem. Deroppe kom de alle ind i en hal, hvor der brændte et stort bål på gulvet. Det var skik dengang. - Snart efter kom Adils' mænd derind; de blev ved med at kaste brænde på bålet, og til sidst blev heden så stærk, at ulden i de danskes klæder begyndte at

svides, og svenskerne sagde: „Vi vil se, om det er sandt, at Rolf og hans kæmper hverken flyr ild eller jern“. Da kastede Rolf sit skjold midt i bålet og sprang over ilden, og hans kæmper gjorde som han. Rolf råbte: „Den flyr ej ilden, som over den springer,“ og bersærkerne tog Adils' trælle og kastede dem på ilden.

Da Rolf løb ud af hallen, kom Yrsa og gav ham hele guldsatten. Rolf og hans mænd steg hurtigt til hest og red af sted, men Adils og hans mænd fulgte efter den lille skare. Svenskerne var nær ved at

indhente de danske, men Rolf tog noget af guldet og kastede det på jorden, og mange af svenskerne stod af hestene for at samle det op. Adils blev meget vred, hans hær sinkedes jo derved, og selv red han, alt hvad han kunne. Han var lige ved at nå de danske. Da kastede Rolf Sveagris, en herlig ring, den bedste i hele skatten. Den kunne Adils ikke lade ligge; han bøjede sig efter den; men da vendte Rolf sig om og gjorde nar af ham, fordi han var så begærlig. På den måde blev både Rolf og bersærkerne reddet og slap hjem til Danmark.