

ROLFS DØD



Billedet af Rolfs død, hænger på en af Duborg-Skolens mange og lange gange.

Rolf og hans mange kæmper kom ud, og snart var slaget i gang. Ved siden af Rolf kæmpede en stor bjørn; den fældede mange fjender med sin vældige lab; men der kom stadig flere fjender op fra skibene. Nu gik Hjalte anden gang hen for at vække Bjarke, og da han stadig ikke vågnede, tændte Hjalte ild på huset. Da sprang Bjarke op og kom med ud i slaget; men bjørnen forsvandt. Bjarkes ånd havde kæmpet i bjørnens skikkelse. Tabene var store: Rolf faldt, Hjalte og Bjarke slæbte sig sårede hen til hans lig. Der døde de, den ene ved hans hoved, den anden ved hans fødder.

Fortællingen om Rolfs død Danmarks Historie

Af Nik. M. Helms

Rolfs halvøster Skuld var gift med Hjarvard, jarlen i Skåne; men hun ville være dronning, og derfor hidsede hun sin mand op mod Rolf, for at han skulle dræbe ham. De bad Rolf, om de måtte vente tre år med at betale ham skatten fra Skåne. Rolf sagde ja, og så brugte de alle pengene til at skaffe sig en hær og våben. - Da de tre år var gået, kom de sejlene med mange skibe; de sagde, de havde skatten med, men skibene var fulde af krigsfolk. Rolf tog godt imod sine gæster og gjorde gilde for dem.

Efter gildet gik Hjarvard og Skuld tilbage til deres skibe, og Rolf og hans mænd gik til sengs og sov trygt.

En af bersærkerne, Hjalte, havde været ude og kom hjem ved nattetid; da så han en stor hær rykke fra fjorden op mod kongsgården. Han skyndte sig derop og begyndte at synge en sang, „Bjarkemålet“, for at vække Rolf og hans kæmper, især Bjarke, som var en stor kriger; men han kunne ikke få ham vækket.

Nu var Hjarvard Danmarks konge, og han krævede, at alle skulle sværge, at de ville tjene ham tro. Da kom Vigge frem; han var sovet fra kampen og var den eneste af Rolfs kæmper, der var i live. Hjarvard rakte sit sværd frem og sagde, at Vigge skulle lægge hånden på klingen og sværge; men Vigge svarede, at sådan havde kong Rolf aldrig gjort; han vendte altid odden mod sig selv og sværdfæstet mod den, der skulle sværge. Da ville Hjarvard gøre som Rolf; men Viggo greb sværdhæftet og jog sværdet gennem kongens bryst. Rolfs død var hævn.